

Terugblik 2009

What did the GCCC do in 2009?

- December 13: Christmas Ride and Slides Afternoon on Gay King Louis II of Bavaria, location Nijmegen
- October 17-18: 'In the trail of the cyclists', weekend around Oudenaarde in Belgium
- September 20: Tour around lavender fields in the North-West of the province Overijssel
- August 23: DelfGayl Splash Tour in the surroundings of Delfzijl (with overnight stay on August 22)
- July 19: Haystack Puzzle Meeting from Leidschendam *Video (with commentary in Dutch only, sorry!)*

Watch part 1 of the video



Watch part 2 of the video

- June 20: Gay Pride The Hague with escorted drive
- May 29-June 1: Eurotour 2009, the Garden of Denmark on the island of Fynen (organisation: GOVC)
- May 3: Bloom drive from Veenendaal
- March 8: Annual General Meeting at Maranello Italian Car Showroom at Hilversum

Inhoud GCCC Magazine nr. 59



GOUDA (18 dec. 2009) – De

59e editie van GCCC Magazine is verschenen, een winterspecial voor leden van de GCCC.

Een magazine vol leuke verhalen. Dick van der Meer doet verslag van zijn bezoek aan de Italiaanse autobeurs in Houten en Jan van Hest doet verslag van een koninklijk museum: het Royal Automobile Museum in Jordanië.

Dat moeders ook graag van auto's wisselen bewijst de autocarrière van de ma van Thom Langerak, een mooie variant voor de rubriek 'Pa's auto's'. Ook een vlot verhaal door Fred Riddersma over het GCCC-weekend dat in oktober in het teken van de Ronde van Vlaanderen stond.

In dit nummer verder de laatste aflevering van het door Eric Bruinsma geschreven feuilleton over The Goddess van 1967; het Australië-avontuur. En voor het naar bed gaan een lekker lijf op pagina 5: een vlotte jongeman met kerstmuts en sneeuwbal!

GCCC terugblik 2009

13 december 2009: **Kerst- en Kastelenrit in sprookjessfeer** met diavoorstelling over de homoseksuele sprookjeskoning Ludwig II vanuit Wijchen (Alverna) met 66 deelnemers, waarvan er 43 bleven eten in hotel restaurant Umberto. (meer...)

Verslag Kerst- en Kastelenrit in sprookjessfeer

WIJCHEN (13 dec. 2009) – Met 66 deelnemers noteerden we zondag de 13e een absoluut record voor een decemberrit.

Door het onverwachte mooie weer telden we ongeveer 10 klassiekers die nog niet op winterstalling waren gezet. Andere deelnemers kwamen in een meer moderne bolide, want koud was het wel!

1. Videoverslag van deze diavoorstelling en kastelenrit door Erik
2. Bekijk meer beelden van de rit door Con

De middag begon in het sfeervolle Hotel Restaurant Umberto dat in prachtig kerstdecor was gehuld. Weerzien van vrienden en vriendinnen onder het genot van Wijchens Emiliastoet en koffie/thee.

(meer...)

Christmas and Castle Run in Fairytale Atmosphere



It has become a tradition for GCCC to organise a sociable event in the Christmas period. At this year's event on Dec. 13th, 2009 we were able to look back at the past year together with other GCCC friends, enjoy the splendour and beauty of the Bavarian fairy-tale king Ludwig II and drive past a few fairy-like castles in the south east of the province of Gelderland (Hernen, Wijchen, Bergharen and Batenburg).

The start for the 66 participants was at Hotel Restaurant Umberto, Graafseweg 699, 6603 CE in Wijchen (close to Nijmegen and Alverna) at 12.00 h with coffee/tea with delicious "Wijchen Emiliastoet" pastry. It was there that we also fished this event.

Slides show and talk

Preceding the drive, our club member Jan van der Schee talked about the beautiful theatrical [life of Ludwig II](#), the Bavarian fairy-tale king. In a breathtaking slides performance accompanied by the beautiful sounds of Richard Wagner, Jan took us on a journey to the neogothic period and old myths.

How gay was the fairy-tale king?

Ludwig was engaged to his cousin Sophia of Bavaria, the sister of empress Elisabeth of Austria, also known as 'Sisi'. After having postponed the wedding a couple of times, he finally cancelled the wedding in October 1867. Ludwig was never to marry, let alone give an heir to the dynasty. Worldwide, historians suspect that he was gay, based on the monarch's letters and the courtiers' memoirs. This discussion will always remain controversial, because the Bavarians don't want to talk about his homosexuality too much.

Drive with stunning views

Then it was time for the drive. It was a beautiful day, rather cold but with the sun shining the drive was full of breathtaking views across the polders and at the country estates. All

this variety made one feel sorry when we reached the end.

That end was at the car park of Umberto and then we heard the second half of the slides show and talk. By now it was time for a drink and a chat with friends, followed by a nice three course dinner, if one had booked that beforehand. The menu could be chosen on the spot, with a choice of meat, fish or vegetarian.

Our thanks to Aldrin, Erik, Rob en Jan!

Ronde van Vlaanderen rijden met klassiekers



NAZARETH (17-18 okt.

2009) – Tijdens de najaarsrit op 18 oktober is een deel van de wielerklassieker Ronde van Vlaanderen gereden.

Dit maal per old- en youngtimer! De dag ervoor konden de 30 deelnemers al proeven van lekkernijen in Vlaanderen door een bierbrouwerij en een wijnbouwer te bezoeken.

Beelden van dit weekend

1. Video-verslag van de Ronde per Klassieker op 18 okt
2. Video-verslag van de proloog op 17 okt
3. Foto's van Mark en Daan
4. Beelden door Con en Koos
5. Gekiekt door Marchel en Paul

Triumph

Dankzij het voorbereidende werk van Con en Koos èn het mooie najaarsweer werd het een onvergeetlijk GCCC-weekend! Alleen hadden Jan-Willem en Andrew gelijk al wat pech met hun mooie groene Triumph. Toch hebben ze nog een groot deel van het weekend kunnen meerijden, al zijn ze op zondag wel iets eerder vertrokken om voor het donker thuis te kunnen zijn.

(meer...)

GCCC-lid Paul Meij (69) overleden



EERSEL (24 nov. 2009) – Op zaterdag 21 november is ons lid Paul Meij overleden en donderdag gecremeerd. Hij is slechts 69 jaar geworden.

Vorig jaar in oktober overleed zijn partner, Gerard van der Kloet. Zij leerden elkaar kennen in 1962 toen zij aan dezelfde HTS in Amsterdam gingen studeren en daar begon een vriendschap voor de volgende 47 jaar. Beiden hebben hun steentje bijgedragen aan de homo-emancipatie. Samen met Gerard was Paul betrokken bij meerdere verenigingen in hun Brabantse Eersel.

(meer...)

Verkiezing Gay auto 2010 op de radio

HENGELO (22 nov. 2009) – GCCC-voorzitter Hans is geïnterviewd door Jan-Erik, presentator van Roze Golf op RTV Oost en lid van de GCCC.



Aanleiding van het radio-interview was de lopende European Gay Car of the Year 2010 verkiezing door onze Franse zusterclub Ledorga. Onze voorzitter liet zich verleiden tot het benoemen van zijn top 3: Alfa Romeo 8C Spider, Toyota IQ en BMW Z4. Op 15 december 2009 sluit de stembus.

Roze Golf is een wekelijks magazine voor Overijsselse homo's, lesbo's en biseksuelen. Met onder meer gesprekken met mensen over hun persoonlijke ervaringen en aandacht voor speciale activiteiten voor homo's.

Autocoureur Mike Verschuur al jaren gay



AMSTERDAM (15 nov.

2009) – Ineens was het weer nieuws: de bekende autocoureur Mike Verschuur maakt geen geheim van zijn homoseksuele geaardheid.

Maar dat meldde Winq in 2007 al in de editie van februari/maart. Mike was toen 19 jaar.

(meer...)

Nationaal Auto Forum opent rubriek oldtimers



NIJMEGEN (6 nov. 2009) – De website van het

Nationaal Auto Forum heeft een nieuw gedeelte geopend wat specifiek gericht is op oldtimers.

1. Neem een kijkje op het forum over oldtimers

Volgens sitemanager Nils Derks is het een forum waar je vragen kunt stellen over je problemen met je klassieker (old- of youngtimer), waar autoliefhebbers met verstand van zaken tips geven en waar je mee kunt doen met leuke autospelletjes. Je kunt je gratis aanmelden en deelnemen aan verschillende interessante onderwerpen.

Inhoud GCCC Magazine nummer 58

GOUDA (10 okt. 2009) – Je hebt er even op moeten wachten, maar deze week valt het 58ste nummer van GCCC Magazine op de mat bij de leden van de GCCC.



Het is een gecombineerd zomer/najaar clubblad geworden met de volgende onderwerpen:

- Verslag GCCC bij de Roze Zaterdag in Den Haag
- Verslag Elegance Cruise 2009 in Normandië
- Vervolg van de oldtimersoap 'Sydney, here we are'
- Camiel Fijnenberg vertelt over de auto's van zijn vader
- Verslag van de Bloesemrit met veel fluitekruid
- Verslag over Dollen tussen de Bollen

(meer...)

Sail- en Spettertour onder Groningse noorderzon



ADUARD (22 + 23 aug. 2009)

– Dit weekend stond de (Delf)Sail- en Spettertour op het programma!

Eigenlijk weinig Delfsail, want het kostte veel moeite om er te komen; zo druk was het daar! De spetters bleven ook uit, want het was prachtig mooi zomerweer. De relaxte GCCC-rit op zondag trok 37 deelnemers.

1. Deel 1 video van de rit
2. Deel 2 video van de rit

3. Bekijk foto's door René
4. Bekijk foto's door Erik

Het waren eerder de vonken die er van afsloegen tijdens de BBQ op zaterdagavond en het zweten bij het oplossen van de vragen tijdens de rit op zondag. Al waren er onderweg wel de nodige mannelijke spetters te zien en begon de zaterdagmiddag voor sommigen met een hoosbui, waardoor het open dakkie van de cabrio gelijk dicht kon.

(meer...)

Plotsklaps verliefd op Mercedes-Benz 219



APELDOORN (21 aug. 2009) –

Het goedlachse vriendenstel John & John werd dit voorjaar spontaan verliefd op een prachtige Mercedes-Benz uit 1958.

Een romantisch verhaal achter de aanschaf van een klassieker.

John schrijft op de GCCC-ledensite: 'We liepen bij toeval tegen deze Benz aan tijdens een GCCC-meeting dit voorjaar. Mijn partner, die overigens niet echt in auto's geïntereiseerd is en toch alleen het merk Mercedes-Benz echt mooi zegt te vinden, had zijn oog al eerder laten vallen op deze auto; zonder dat ik hem daar overigens ooit over had gehoord.'

'Bij toeval hoorde we dat de toenmalige eigenaar (Wilco, ook clublid) er over nadacht om de auto van de hand te doen. Hoewel we niet opzoek waren, was dit het moment om tot aankoop over te gaan. Binnen een paar weken stond de auto bij ons voor de deur! Hoewel mijn eigen voorliefde niet direct uitging naar Mercedes, is dat inmiddels volledig bijgesteld: wat een geweldige auto! Wij zijn beiden erg enthousiast over.'

De club vinden beide heren ook erg leuk. 'Vooral de gezelligheid en de leuke plekjes waar je anders niet zo gauw komt.'

Citroën GS Club aanwinst penningmeester

LOENEN (24 juli 2009) – Clubkasmaester Marcel heeft een opvallende Citroën GS Club uit 1975 gekocht.



Volgens Marcel vloekt de turquoise kleur met de bosrijke omgeving waarin hij woont. Dat is wel even wennen.

Marcel schrijft op de GCCC-ledensite dat de GS het lekkerste rijdt van alle Citroëns. En dat blijkt ook nu weer het geval. 'Hij rijdt net zo lekker als ik me herinner van mijn eerdere GSsen. De luchtgekoelde viercilinder boxer motor maakt een fantastisch geluid.'

Volgens Marcel is deze klassieke auto sinds 2000 in Nederland en reed daarvoor waarschijnlijk in Frankrijk. 'Ik vond een kaartje van het olieversen uit april 2006, ruim drie jaar terug. Dat was 1000 km geleden! Gelukkig zitten er echte Michelin XZX banden onder, die worden niet vierkant van het stilstaan', grapt hij.

Op Eurotourreis met Citroën Traction Avant



TEDDINGTON (24 juli 2009) – In de Classic & Sports Car van augustus 2009 staat een verslag door Graeme Hurst van zijn reis per Citroën Traction Avant van Londen naar de Eurotour 2009 in Denemarken!

Het verhaal heeft als titel: 'The New Princes of Denmark', met daarin het verslag van Graeme en zijn vriend Rob met hun Citroën Light 15. Ze wonen samen in Londen en zijn lid van onze zusterclub GCCG. Beide boys zijn graag geziene gasten tijdens de

internationale evenementen.



Het artikel is online te downloaden als je op de plaatjes bij dit webbericht klikt. Bij de webredactie kun je ook de ingescande redactionele pagina's aanvragen via info@gccc.nl.

Dank aan de tipgevers die dit artikel hebben gespot!

Tochtje langs de Rijn, Rijn, Rijn



LEIDSCHENDAM (19 juli 2009) – De 5e Hooibergmeeting bij onze GCCC-leden Piet en Ernst overtrof de vorige edities met het aantal deelnemers: maar liefst 74!

Even leek het erop dat we het niet droog zouden houden, maar gelukkig was de zon ons goed gezind.

1. Bekijk deel 1 van de film over deze rit
2. Bekijk deel 2 van de film
3. Bekijk de foto's van Marchel
4. Bekijk de foto's van Con

Het woei wel verschillende windkrachten heen en weer, maar ook weer niet zo dat alle picknickspulletjes de lucht in vlogen. Nee, het was weer vanouds een gezellige rit met na afloop dus een picknick 'the American way' op een prachtig gelegen landgoed nabij Den Haag. De klassiekers konden prachtig gestald worden op

het vlaaivrije weiland, zodat er tijdens de picknick alle gelegenheid was om ieders klassieke juweeltje te bewonderen.

(meer...)

Klassiekers Royal Queens Tours leveren PinkPeTiTies af bij ambassades



DEN HAAG (20 juni 2009) –

Met behulp van 42 oldtimers van de Gay Classic Car Club (GCCC) zijn op Roze Zaterdag 20 juni PinkPeTiTies aangeboden bij verschillende Haagse ambassades.

1. Filmverslag van de Royal Queens Tours
2. Foto's door Con
3. Foto's door Marchel
4. Foto's door Fred
5. Verzameling beeldmateriaal door diverse fotografen

De roze petitie's waren onderdeel van een aantal Royal Queens Tours. Daaraan deden liefst 74 deelnemers van de GCCC mee. Elke GCCC-klassieker werd voorzien van een schitterend ritschildje.

Met dank aan organisatoren Kees en Eric (geweldig jongens!) en de vele sponsors.

(meer...)

Eurotour 2009 Denemarken bijzonder geslaagd!



ODENSE (29 mei t/m 1 juni 2009) – De Eurotour 2009 vond voor het eerst plaats in Denemarken op het mooie eiland Funen!

Een tour met 28 Nederlanders, 14 Engelsen, 7 Denen, 7 Fransen, 4 Amerikanen, 2 Duitsers, 2 Zweden en 1 Canadees. In totaal 65 deelnemers. Veel minder dan andere jaren, maar daardoor ontstond wel een gezellige groep om mensen te leren kennen.

1. Video Eurotour 2009 deel 1
2. Video Eurotour 2009 deel 2
3. Bekijk de fotosite van Eurotour 2009
4. Naar de foto's van Erik

Serveerders met spierballen

Vrijdagavond 29 mei zijn de deelnemers ontvangen door de Deense organiosatoren Anders, Lars en Steffan met een welkomsdrankje op het terras van het hotel. Daarop volgde een diner, geserveerd door vier 'goodlooking' Deense serveerders met duidelijk aanwezige spierballen! Een aantal van hen waren ook de dagen erna te bewonderen.

(meer...)

Brandstof E10 vervangt Euro95 in Frankrijk



PARIJS (24 mei 2009) – In Frankrijk is sinds april de brandstof E10 verkrijgbaar bij de tankstations.

Deze nieuwe brandstof, waaraan 10% bioethanol is toegevoegd, wordt soms naast de bekende Euro 95 verkocht, maar bij sommige pompen ook ter vervanging van Euro 95.

Op de vulstations is de nieuwe brandstof veelal herkenbaar aan de aanduiding SP95-E10, waarbij SP staat voor Sans Plomb (ongelood), 95 voor octaangetal 95 en E10 voor een bijmenging van 10% Bioethanol.

Bron: Anwb

Verslag GCCC Bloesemtocht

RHENEN (3 mei 2009) – De Bloesemtocht was er eentje met relatief veel witte en een beetje rose bloesem aan de fruitbomen. Het mooie weer van de afgelopen weken bracht de bloei in een stroomversnelling.

Beeld- en videoverslagen

1. Videoverslag op You Tube door Erik
2. Foto's van Paul en Marchel
3. Foto's van René en Renzo

Het weer leek in eerste instantie niet helemaal mee te werken met wat regenbuitjes, maar in Wageningen brak de zon door en bleef het droog. Ondertussen werd er door de 79 deelnemers flink gepuzzeld.

(meer...)

GCCC Magazine voortaan in groot formaat



Voorjaar 2009 nummer 57

GOUDA (24 apr. 2009) – Onze leden

hebben inmiddels het voorjaarsnummer 57 van GCCC-magazine ontvangen.

Wat opvalt is het nieuwe grotere A4 formaat. De meeste lezers houden wel van groot formaat, dus zijn nu op hun wenken bediend!

Ook het lettertype is groter, waardoor de artikelen nog makkelijker leesbaar zijn geworden.

In dit nummer uitgebreid aandacht voor de ALV die in maart is gehouden. Daarnaast een lezenswaardig verhaal door Erik den Ouden, waarin hij terugblijkt op de auto's die zijn vader vroeger heeft aangeschaft. Al heel jong reed Erik proefrondjes met de Dafjes van zijn moeder en broer. Daaruit is zijn voorliefde voor de Daf geboren. Lees ook een amusant en sfeervol poetsartikel van Rob de Quillettes.

Als je nog geen GCCC-ledenpas hebt ontvangen, dan wordt deze met dit magazine meegezonden. Geen ledenpas gekregen? Stuur dan even een mailtje naar: info@gccc.nl. Je kunt je ook opgeven als schrijver voor een artikel.

Gayclub Motorboys viert 5-jarig bestaan



WURRTEMBERG (18 apr. 2009)

– Motorboys, de Duitse old- en youngtimer club voor homojongens

en -mannen die van auto's houden, bestaat 5 jaar!

Met pinksteren (21 t/m 24 mei) organiseren ze daarom een gezellige weekendtoer in het Zwarte Woud: Trophy 2009.

Mocht je ook mee willen doen, dan ben je helaas al te laat. Het maximale inschrijvingen van 70 is nu al overschreven: 84 deelnemers doen mee!

1. Meer over Motorboys
-

Verslag Elegance Cruise 6 van Ledorga

ROUEN (10-13 april 2009) – Dominique Leherre van zusterclub Ledorga liet ons verrassende landschappen ontdekken in de regio van de Normandische stad Rouen. Zelfs de toneelstukjes om je klassieker te presenteren waren van verrassend hoog niveau!

1. Bekijk Elegance Cruise 2009 in diavorm met muziek

Ten zuiden van Rouen, dichtbij de stad Neubourg ontdekten we zaterdag 11 april een prachtig landschappelijk gebied met kastelen die het omrijden zeker waard zijn.

(meer...)

Dollen tussen de Bollen met nieuw dagrecord!



NOORDWIJK (5 apr. 2009) –

Het eerste GCCC-evenement dit seizoen trok met 108 man gelijk al een record aantal deelnemers voor een dagtour.

Leden Dick van der Meer en Marco Hogervorst: dank voor jullie geweldige inzet en organisatie!

Beelden

1. Sfeerfilmpje klassiekers en bollenkwekerij

2. Gefotografeerd door Marchel en Paul
3. Camerakiekjes van Réne

De voorjaarsrit ging niet alleen langs bollenvelden met vele gele narcissen en paars-roze hyacinten, maar ook langs de boulevards van Katwijk en Noordwijk. We troffen het, want de zon scheen uitbundig met een graadje of 14.

(meer...)

Profiteer van korting met je GCCC Ledenpas!



HILVERSUM (8 mrt. 2009) – Bij de GCCC is tijdens de ALV de Ledenpas geïntroduceerd. Met deze speciale pas krijg je als GCCC-lid bij verschillende bedrijven korting.

Heb je als GCCC-lid nog geen pas?

Heb even geduld. Secretaris Con stuurt de pas mee bij het eerstvolgende nummer van GCCC-magazine.

ALV 2009: Aldrin geeft evenementenstokje door aan Marchel

HILVERSUM (8 mrt 2009) – Het GCCC-bestuur heeft na zeven jaar afscheid genomen van Aldrin als bestuurslid evenementencoördinatie. Marchel neemt de taak van Aldrin over



Beelden

1. Foto's van Paul en Marchel
2. Gekiekt door Con

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is dit jaar gehouden in de sfeervolle werkplaats van Maranello in Hilversum. Op zijn eerste ALV tikte voorzitter Hans de 20 agendapunten vlot af met een mooie bestuurshamer. Hulde!

Aldrin liet ons met een fotopresentatie nog een keer genieten van de evenementen uit 2008. Hoewel Aldrin geen bestuurslid meer is, blijft hij nog wel de internationale evenementen coördineren. In december organiseert hij samen met Jan van der Schee een diashow over de Duitse gayking Ludwig II.

(meer...)

Lay-out website Queerlenker aangepast



AKEN (1 mrt. 2009) – Even een kijkje bij onze zusterclub in Duitsland? Queerlenker heeft een nieuwe website gelanceerd.

Webredacteur Harald Leschner is nog bezig om nog aanvullende teksten en foto's te plaatsen samen met voorzitter Ralf Raspe. Je kunt nu al zien dat het een zeer mooi vormgegeven en rustig ogende website is geworden. Met overzichtelijke rubrieken en een snelle navigatie. Schöne Arbeit, Jungs ☐

(meer...)

Citroën DS mooiste auto allertijden



MIDDLESEX (22 febr. 2009) – De Citroën DS is door een panel van beroemde autodesigners verkozen tot mooiste auto ooit.

Classic & Sports Car Magazine stelde het panel samen en liet hen stemmen voor de 'mooiste wagen aller tijden'. Opvallend is dat

in de top 10 enkel oldtimers staan.

(meer...)

Geen doorgang Rainbow Tour d'Tassie



MELBOURNE (20 jan. 2009) – Leigh Miles en David Provan, de Motafrenz organisatoren van Rainbow Tour d'Tassie, hebben besloten om dit gay classic car evenement op het Australische eiland Tasmanië af te gelasten.

Het lag in de bedoeling om deze Rainbowtour van 13 tot 21 maart te laten plaatsvinden, maar tot nu toe stonden slechts zes deelnemers op het lijstje. David Provan noemt voor de matige inschrijving de financiële crises als oorzaak. "I'm sure it's because of the world financial meltdown that Aussies, like many others in the world, are very nervous about spending their hard earned money."

Toch zijn alle voorbereidingen door onze Australische vrienden niet helemaal voor niets geweest. Provan is alweer optimistisch: "If Leigh and I decide to host the event at some stage in the future, I'll shoot an email to the GCCC with the details."

Het geeft Motafrenz wel de gelegenheid om binnenkort hun vernieuwde website te lanceren. Daarnaast zal Motafrenz ook op Facebook te vinden zijn.

Alfa Romeo MiTo is European Gay Car van 2009



BEZONS (15 jan. 2009) – Italiaans autodesign valt bij gays behoorlijk in de smaak. Vorig jaar won de Fiat 500 al de felbegeerde titel European Gay Car of the Year; dit jaar is de Alfa Romeo MiTo met 82 punten vertroeteld als de meest aantrekkelijkste 'homo auto'.

(meer...)

Kees en Bram kopen Oldsmobile Toronado uit 1986

AMSTERDAM (9 jan. 2009) – De GCCC leden Kees en Bram hebben eind december in Zwitserland een Oldsmobile Toronado uit 1986 gekocht.



Beide heren waren al in het bezit van een zeer opvallend en kleurrijk ogende Buick Le Sabre uit 1960. Met hun recente youngtimer aanwinst hebben ze opnieuw voor een lekker zittende en soepel rijdende Amerikaan gekozen. Bij een van de komende evenementen kunnen we hun stoere wagen in het echt gaan bewonderen!

GCCC-lid runt gayvriendelijk B&B hotel

ALKMAAR (6 jan. 2009) – Edwin Reijmers heeft een monumentaal pand uit 1633 omgebouwd tot een gayvriendelijk hotel met hedendaags comfort.

Dit *bed and breakfast* hotel van GCCC-lid Edwin is te vinden naast zijn garage ER Tools in Alkmaar.

Je oldtimer of een andere mooie auto kan eventueel binnenstaan in een verwarmde ruimte van de garage. Het hotel beschikt over een centrale ruimte waar je heerlijk om de potkachel kan zitten om van het uitzicht over de gracht te genieten. Het pand is voorzien van een complete keuken waar je zelf kunt koken. Niet alleen voor een romantisch weekend met z'n tweeën, want er zijn ook mogelijkheden voor grotere groepen.
