

Vingers aflikken bij Meilenwerk Düsseldorf

DÜSSELDORF (2 mei 2010) – Een groepje GCCC'ers heeft een weekendje meegemaakt met leden van onze Duitse zusterclub Queerlenker. Een van de onderdelen was een gratis bezoek aan Meilenwerk. Om onze vingers bij af te likken, zo mooi waren de klassiekers die daar glimmend en gepoetst voor het publiek te koop en tentoongesteld werden.

Het gebouw van Meilenwerk was vroeger een opslag- en rangeerplaats voor treinen. Nu kun je er niet alleen vele bijzondere klassiekers bekijken; ook een aantal hedendaagse modellen staan hier uitgesteld. Daarnaast zijn er voor de echte liefhebbers glazen garageboxen te huur, waar je als eigenaar je auto in een gecontroleerde omgeving veilig kunt wegzetten. Het is een leuk alternatief voor een dag of ochtend in Düsseldorf, als het weer niet meezit. Toevallig regende het toen ook buiten pijpestelen, dus dat kwam goed uit ☐