

Plotsklaps verliefd op Mercedes-Benz 219



APELDOORN (21 aug. 2009) –

Het goedlachse vriendenstel John & John werd dit voorjaar spontaan verliefd op een prachtige Mercedes-Benz uit 1958.

Een romantisch verhaal achter de aanschaf van een klassieker.

John schrijft op de GCCC-ledensite: 'We liepen bij toeval tegen deze Benz aan tijdens een GCCC-meeting dit voorjaar. Mijn partner, die overigens niet echt in auto's geïntereseerd is en toch alleen het merk Mercedes-Benz echt mooi zegt te vinden, had zijn oog al eerder laten vallen op deze auto; zonder dat ik hem daar overigens ooit over had gehoord.'

'Bij toeval hoorde we dat de toenmalige eigenaar (Wilco, ook clublid) er over nadacht om de auto van de hand te doen. Hoewel we niet opzoek waren, was dit hèt moment om tot aankoop over te gaan. Binnen een paar weken stond de auto bij ons voor de deur! Hoewel mijn eigen voorliefde niet direct uitging naar Mercedes, is dat inmiddels volledig bijgesteld: wat een geweldige auto! Wij zijn beiden erg enthousiast over.'

De club vinden beide heren ook erg leuk. 'Vooral de gezelligheid en de leuke plekjes waar je anders niet zo gauw komt.'