

De Sint Surpriserit (Noord-Veluwe)

Zondag 17 november is de grote dag,
waarop Sint en Piet iedereen van de GCCC ontmoeten mag!

Sint en zijn maat komen helemaal uit Spanje,



maar gaan nu een keer per stoomtrein naar Oranje.

Op de zaterdag voor de rit komen zij in Apeldoorn aan,
helaas zien zij daar nog geen mooie oldtimers staan.
Hier had Sint al jaren op gewacht,
Dampende stomende wagens in een rij, welk een pracht!

Waarom niet een stukje verder rijden
en de leden van de Gay Classic Car Club met een bezoek
verblijden!

Een passie delen is het fijnste wat er is,
vriendschap plus gezelligheid en daarna een goed gevulde dis.

Dus makkers staakt uw klassiek gerace,
En nodig Sint en Piet ook uit op uw feest.
In het Grote Boek vonden zij iets over ondeugende leden ,
Dat deed Sint zijn pas versnellen met rasse schreden.

Na een eerste aanmelding was de reactie van de club wat mat,



Want wat voor een rare snuiter is dat?
Die wil kijken wie er stout is en wie zoet,
Wie in de zak moet of met de roe?
Nou kijkt het bestuur niet op van een hobby of twee.
Maar wat moesten ze hier nou weer mee?
Na goed overleg en op alle vlakken akkoord.
Haalden ze schoorvoetend Sint en Piet aan boord.
De voorzitter sputterde nog behoorlijk tegen,
Maar kreeg van de leden onlangs ook de zegen.

De Goedheiligman deed het deugd,
En ook zijn handige Piet vol smeer was verheugd.
Maar wat gaan we doen,
Zetten we straks ook een schoen?

Van het bos trekken we door de polder en stad,
Zo'n verrassende rit hebben we nog nooit gehad.
Boven, onder, langs het water en het strand
Rijden we door het Nieuwe Land,



Grote molens doen Sint bijna van zijn hengst af waaien,
En heeft hij moeite om met zijn staf te zwaaien.
Op de helft van de rit genieten we van een heus festijn.
Met veel oude zaken, je voelt je doorgeblazen en fijn.
Maar we gaan niet te veel verklappen,
Gewoon lekker op het gaspedaal trappen.
Goed kijken onderweg en blijven opletten,
En de plaatjes in de juiste volgorde zetten.
Wie weet zijn Sint en zijn Piet aan het eind wel heel erg gul,
Voor de enthousiaste leden met hun ouwe spul!

Hoe en alwaar, staan jullie straks klaar?

Vanaf half twaalf zijn jullie welkom bij onze makker Albert op zijn stee,
Onze deelnemers krijgen het exacte adres na inschrijving in hun pc.

Rara, wat gebeurt er daarna?



We starten om enen ure
en gaan dan lekker een stukje sturen.
Puzzelen, genieten, toeren, de middag door,
Weer terug om vijf bij Albert op de parking voor.
En als je niet onderweg in de berm hebt liggen pitten,
Win je nog iet wat de olieveegmiet in zijn zak heeft zitten.

**Al ben je geen zoetekauw
en zijn chocoladeletters niets voor jou.
Dan is er na de rit een heerlijk eten,
en van de prijs gaan jullie heus niet zweten.**

Eenmaal aan tafel met de hele groep,
beginnen we met een lekkere heldere vega groentesoep.
Broodjes komen ook daarbij,
en huisgemaakte kruidenboter maakt je verder blij.

In de winter wil een ieder sterk voer,



na die geweldig verrassende toer.
Dus zijn er stamppotten in drie smaken,
apart daarbij de hartige traditionele zaken.
Kaantjes, worsten, een warme bal, piccalilly en uitjes ,
allemaal voor jullie lieve luitjes.
En tot slot, vraag maar niet hoe,
Eindigen we met een spetterend koud toetje toe.

**Sint zal jullie gaan verlossen:
hoeveel pepernoten gaat dit kosten?**

Elk niet-lid mag mee, ook naar het musee,
voor twee keer een euro of zes. (12 €)
Wel zo gezellig en de club gaat er niet van op de fles.
En voor al onze trouwe GCCC- leden,
gaat de entree voor de helft naar beneden. (6 €)
Schuif je na de toer bij Sint aan tafel aan?
Laat dan 24 euro's per couvert onze kant opgaan.

**Aangelijnd en gedwee,
mag dan mijn lieve viervoeter mee?**



Fikkies en Woeffies zijn welkom overal tijdens de rit,
Zeker als ze luisteren naar de commando's " Af' en " Zit" .

Zonder belastingprent naar dit evenement

Dit evenement is met officiële bezegeling,
aangemeld voor de [evenementenregeling](#).
Een ieder met een bolide van onder de veertig jaren,
mag die zondag mee om het parcours te klaren!

Dus kom ook naar deze Sint Surprise rit vanuit het Veluwe
gebied!

De allerzoetste groeten van SINTERBAARD en de OLIEVEEGPIET



**Dus nu met gezwinde spoed,
Hoe meld ik mij aan met mijn makkers in overvloed?**

[Meld jezelf en je vrienden aan](#) VOOR maandag de elfde van de
elfde
via de link naar het inschrijfformulier of de AANMELDBUTTON.

Nog een tekst zonder gerijm,
laten we eventjes serieus zijn (Disclaimer)

De GCCC Benelux sluit elke vorm van schade uit, in welke vorm dan ook. Tijdens de rit worden ook foto's en video's gemaakt. Mocht je dit niet op prijs stellen, dan ben je hiervoor zelf verantwoordelijk door de fotograaf of filmer te vragen om geen beelden van jou of je auto (nummerplaat) te maken. De foto's en video's worden over het algemeen gedeeld op persoonlijke Facebook- en Instagrampagina's van individuele deelnemers en de GCCC-Facebookpagina.